

Het evangelie van GENADE

1. De mens van nature: Ef. 2:1-3

Van nature bevindt iedere mens zich in een uitzichtloze situatie:

- dood door misdaden en zonden ^{Ef. 2:1}
- gescheiden van God ^{Jes. 59:2}
- zoekt God niet ^{Rom. 3:9-18}
- gaat zijn eigen weg ^{Jes. 53:6}
- leeft naar eigen begeerten ^{Ef. 2:3}
- onder de toorn van God ^{Ef. 2:3; Joh. 3:36}
- zonder hoop en zonder God in de wereld ^{Ef. 2:12}

2. God echter die rijk is aan barmhartigheid: Ef. 2:4-9

God heeft vanuit Zijn barmhartigheid en grote liefde ^{Ef. 2:4}

- Zijn liefde daarin bewezen dat de HERE Jezus voor ons aan het kruis gestorven is toen wij nog krachteloze, goddeloze zondaren waren en vijanden van God ^{Rom. 5:6-10}
- ons het eerst liefgehad toen Hij Zijn Zoon, de HERE Jezus, in de wereld gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden ^{1 Joh. 4:9-10}

Aan het kruis

- heeft de HERE Jezus onze zonden gedragen ^{1 Petr. 2:24}
- is Hij voor ons tot zonde gemaakt ^{2 Kor. 5:21}
- onderging Hij plaatsvervangend voor ons het oordeel van God ^{Jes. 53:5 en 6}

Wie in Christus is

- is levend gemaakt met Christus ^{Ef. 2:4}
- wordt niet veroordeeld ^{Rom. 8:1}
- heeft het eeuwige leven ^{Joh. 3:16 en 36; Rom. 6:23; 1 Joh. 5:11-13}
- heeft de vergeving van zonden ^{Ef. 1:7; 1 Joh. 1:7-9}
- is verlost uit de macht der duisternis ^{Kol. 1:13 en 14}
- heeft vrede met God ^{Rom. 5:1}

De redding in Christus is

- uit genade, door het geloof en niet uit werken ^{Ef. 2:8 en 9}

Opdat niemand in zichzelf zou roemen: De redding is "tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde". ^{Ef. 1:6; 2:9}

3. Wie in Christus is: Ef. 2:10

- is een nieuwe schepping ^{Ef. 2:10; 2 Kor. 5:17}
- leeft niet langer voor zichzelf maar voor de Heer ^{Rom. 14:7 en 8}
- gaat de weg die de Heer voor hem heeft voorbereid ^{Ef. 2:10}

Persoonlijke vragen:

1. Waar en wanneer heeft u zich aan de HERE Jezus toevertrouwd?
2. Hoe bent u tot geloof in de HERE Jezus gekomen?
3. Wat is uw bijdrage aan uw eeuwig behoud in Christus Jezus?
4. Is de HERE Jezus de Heer van uw leven en gelooft u met heel uw hart dat God Hem uit de doden heeft opgewekt?

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. ^{Rom. 10:9}